

Monniken en ridders

DIT WEET JE NU!

LES 1 DE FRANKEN

Na de val van het Romeinse Rijk is bijna iedereen in Europa op de vlucht. Na deze Grote volksverhuizing wonen er in ons land drie Germaanse stammen: de Friezen, de Saksen en de Franken. Van 768 tot 814 is Karel de Grote de baas van de Franken. Hij vindt het belangrijk dat zijn rijk een eenheid is. Hij wil dat voor iedereen dezelfde wetten gelden en dat iedereen dezelfde maten en gewichten gebruikt. De Vikingen doen vaak invallen in het Frankische Rijk. Ze plunderen dan steden. Na de dood van Karel wordt zijn zoon Lodewijk de baas. Als Lodewijk sterft, wordt het rijk in drie stukken verdeeld. Dat is het einde van het Frankische Rijk.



Het rijk van Karel de Grote.

LES 2 DE CHRISTENEN

De Franken zijn christen. Zij geloven in één god. Ze vinden dat andere Germaanse stammen de verkeerde goden aanbidden, het zijn heidenen. Uit Engeland komt de monnik Willibrord naar ons land om de Friezen te bekeren en om kerken en kloosters te stichten. Hij is een missionaris.

De Lombarden, een Germaanse stam, wil de paus uit Rome verjagen. De paus roept de hulp van Karel in. Ook de volgende paus wordt door Karel gered. Deze paus kroont Karel tot keizer. Met deze kroning bedankt de paus hem.



De paus kroont Karel de Grote tot keizer.

LES 3 HET FRANKISCHE RIJK

Bijna alle grond is van de adel. Iedere heer met een groot stuk land is een grootgrondbezitter. Op zijn landgoed liggen huizen, akkers, bossen en meren.

Het rijk van Karel de Grote is heel groot. Daarom geeft hij stukken land te leen aan belangrijke heren. Zij heten leenmannen. Overal in zijn rijk laat Karel paltsen bouwen. In deze paleizen kan hij overnachten. Zo kan hij makkelijk door zijn rijk reizen.

Over de tijd van monniken en ridders weten we veel minder dan over de tijd van het Romeinse Rijk. Veel dingen gaan slechter. Daarom wordt deze periode van verval wel de donkere middeleeuwen genoemd.



Karel de Grote bezoekt een palts.